



Oktober 2018

Greenland News

Peter, Katharina, Joël, Cora & Leni de Graaf in Groenland



Lieve vrienden en zendingpartners,

Met de boot op het land en het groene noorderlicht dat we in het donker beginnen te zien, is er duidelijk een nieuw seizoen begonnen. Vrienden die ons deze zomer kwamen bezoeken omschreven het leven hier in Tasiilaq als “hard en ruig”. In dit ruige klimaat en de verscheurde samenleving begint Gods licht te schijnen.

(Peter) Toen we de zondagse dienst in september weer oppakten, kwamen er niet veel mensen. Tegenstand uit de families zorgt ervoor dat mensen het laten afweten. Desondanks bezochten drie nieuwe mensen de dienst, die tot geloof kwamen! Naast deze bekeringen gebeurde er nog iets bijzonders. Een vrouw had een beschadiging in haar gehoor opgelopen, door huiselijk geweld dat haar aan was gedaan. Er was continu een ruis en ze kon niet meer normaal horen. Tijdens het gebed kwam haar gehoor langzaam terug en plotseling waren beide oren helemaal open! Misschien

kun je je de vreugde en verrassing voorstellen? Het was fantastisch! We zijn gezonden door Jezus om te getuigen in de kracht die Hij geeft en zien hoe de zoon geestelijk gezien langzaam opkomt.

(Katharina) De allereerste doop die we in juni hadden is een getuigenis hiervan. De drie mensen die Peter in de ijskoude bergrivier mocht open zijn diegenen in wie we het meest hebben geïnvesteerd: Hans, Linda en Sabine. Het is een grote vreugde voor ons dat zij door de doop

openlijk lieten weten, dat zij Jezus willen volgen! Toen we na de doop terugliepen naar het dorp kwam een man ons tegemoet, die met verbazing vroeg waar we vandaan kwamen en wat er gebeurd was. Hij merkte dat de atmosfeer in het dal heel anders was. Wat een mooie bevestiging van de geestelijke realiteit!



Sabine met Leni



De dopelingen

Het leven in deze cultuur

(Peter) Petrus was een visser en bekend met het vangen van vis in zijn netten. Nou, ik weet niet of hij ook veel zeewier ving, maar ik in elk geval wel. Uren heb ik zeewier uit onze netten zitten plukken en op een gegeven moment wilde ik het niet meer proberen. We wilden nog een laatste tocht van het jaar maken en gingen met goede hoop een uurtje verderop en gingen met goede hoop een uurtje verderop een net spannen. Terwijl het net vastgemaakt was



Zalm vangen

Familie Nieuws

(Katharina) Als gezin hebben we erg genoten van het bezoek dat we dit jaar hebben gehad: mijn moeder was erbij rond Leni's geboorte. En in de zomer mochten we Peters ouders en een bevriend stel hier verwelkomen. Het is heerlijk om weer bekenden om je heen te hebben. Toch realiseren we ons dat we hier ook al echte vriendschappen hebben opgebouwd. Hans en Linda zijn bijvoorbeeld al een beetje kind aan huis geworden. Ook onze kids hebben hen in hun hart gesloten. Cora huult soms erom dat ze naar hen toe wil en laatst zei ze zelfs dat ze bij hen wilde slapen. Joël wil elke dag vriendjes meenemen na school en het is hartverwarmend om te zien hoe ze dan tijdens het avondeten schaterlachend naast elkaar zitten – ook al verstaan we er soms niets van, omdat zij oostgroenlands spreken. Fijn om te zien, dat de kids hier goed voet aan wal hebben kunnen zetten!



Joël met zijn vriendjes



Oktober 2018

Greenland News

aan de kust, voeren we langzaam achteruit om het net rustig te water te laten. Plotseling zag ik hoe een zalm uit het water omhoog sprong. Nog geen tien tellen later begon het net te trekken en zagen we hoe de zalm erin was gezwommen! En dit was de eerste van de twintig zalmen die er binnen 4 uur inzwommen. Man, wat waren we blij! Maar nu moest er hard worden gewerkt (binnenhalen, ontschubben, ingewanden eruit, zo'n 60 kg vis vervoeren, fileren, sommige pekelen/roken en vacuüm-verpakken...). De hele winter kunnen we nu genieten van zalm en het is ook gaaf om hele zalmen weg te kunnen geven.

De geweldige vangst



Het grote gele huis

(Peter) Het "grote gele huis" stond vanaf het begin van ons zendingswerk symbool voor een zendingshuis in aanbouw. Na veel pogingen en teleurstellingen waarbij velen met ons meeleefden, hebben we eindelijk een plek van de gemeente aangewezen gekregen waar we een zendingshuis mogen bouwen. Het staat in een sociale woningbouw wijk en is het resterende fundament van een oude school. De locatie is uitstekend! We hebben twee jaar de tijd om het huis te bouwen. Het gebouw zal ons heel goed helpen om het werk hier meer body te geven. Een plaats van Gods vrede in deze harde en ruige omgeving. Het zendingshuis draagt dan ook de naam 'huis van vrede'. De kosten van het project worden geschat op 300.000 Euro, waarvan zo'n 60.000 al is gespaard. De fundraising hiervoor is veel werk en wellicht wil jij ons in dit praktische werk helpen? Wanneer je financieel wilt bijdragen, dan kan dat op projectcode 486 (zie onderaan de nieuwsbrief). Het is mooi en spannend hoe God ons de weg hierin zal wijzen en mensen ervoor inschakelt.



De bouwplaats

Nieuwe ontwikkelingen

(Katharina) Eind oktober gaat Peter een week naar de nationale leidersconferentie van de Groenlandse Pinksterkerk bij wie wij ons in mei officieel hebben aangesloten. Spannend om een hele week (en misschien langer, als het weer te slecht is om te reizen) alleen met de kids hier te zijn. Peter neemt ook Linda meenaar de conferentie. Het is mooi om te zien hoe zij blijft groeien in haar relatie met God en dat heel graag aan anderen wil doorgeven. Deze winter zullen we ons onder andere erop richten om haar te coachen in het werk voor God – daar hebben we wijsheid voor nodig.

Een andere nieuwe ontwikkeling waar ik mee ben begonnen is om tijdens de diensten een kinderdienst te draaien. Een jaar geleden had ik me dat nog niet kunnen voorstellen, maar kennelijk ben ik nu klaar voor deze uitdaging: elke twee weken een nieuw programma in elkaar draaien en dan de Groenlandse zinnen ervoor te leren. Laatste keer: God heeft mij gemaakt, daarom ben ik bijzonder! Voor mij is het ook een stok achter de deur in het leren van de taal. Ik hoop de kids op deze manier een basis te kunnen geven van wie God is en wat God voor hen heeft.



Cora speelt Inuit

We wensen je Gods vrede en vreugde toe!

Peter en Katharina

Voor sponsoring:

Globe Mission (in Duitsland; belasting aftrekbaar)

IBAN DE20 5206 0410 0004 0022 53

Onderwerp: 'Project 99 - De Graaf' of 'Project 486 - Zendingshuis'

